

Wilgensproonk oaver de Regge (5)

= REALISATIE: LOUW-, SPROKKEL- EN VUURJOARSMOAND 2021 =

Goor, 21 maart 2021

Geachte *beumkepotters*, *twiegnzetter*s, betrokkenen, belangstellenden,

Een kort overzicht naar aanleiding van 't wilgenaanplant-project van de afgelopen dagen

Nadat cabaretière/columniste Nathalie Baartman woensdag 10 maart jl. met dochter Marie vanuit Borne naar het Reggedal nabij Goor was gekomen *um n beumke te potn* heeft ze er een column over geschreven. Vorige week zondag las zij deze voor op Radio 1 in het natuurprogramma 'Vroege Vogels'.



Haar pennenvrucht is terug te lezen en te beluisteren door op bovenstaande foto te klikken ([Ctr+klikken voor koppeling](#)).

Afgelopen **dinsdag (16 maart)** werd de wilgenrij aangevuld in naam van twee mensen die de boekenbranche vertegenwoordigen, t.w. Herman en Joke Tieman-Schippers van *The Readshop* in Goor, Terwijl Joke op de zaak bleef trok Herman het veld in om wilgentelg XLVI te planten en de naam 'Beukebeumken' mee te geven.



Op diezelfde ochtend traden twee gerenommeerde vertegenwoordigers uit de Twentse taalbeweging aan in het Reggedal: Gé Nijkamp (r.) *oet Boorn* - gedurende een kwart eeuw samensteller van de *Twentse spreukenkalender* – en Hennie Engelbertink (l.) uit Rossum, mede-oprichter van de *Kreenk vuur de Twentse Sproak* in 1975. Zij droegen telg XLVII op aan de moeder: 'De Moo'. Beide mannen zijn tevens leden van de *Vereniging Heemkunde Oalde gemeente Weersel*, www.heemkundeweerselo.nl.



Woensdag 17 maart werd emeritus Jo Nibbelke (92), docent aan de Hoogveld Academie in Hengelo (1965-1980) en oud-deken van Hengelo (1971-1977) begeleid door Johan Klaassen (Assen), opbouwwerker in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Laatstgenoemde boorde een gat en eerstgenoemde zette de jonge telg. Met een handvol water uit de Regge, een gedicht en een korte toespraak werd de jonge telg door Jo Nibbelke gedoopt tot 'Fiducia' (Latijn voor vertrouwen).

Donderdag 18 maart togen zes mensen uit drie verschillende moslimtradities naar de boorden van de Regge. Beytullah en Fatima Saritus-Ali met hun zonen Muhammed Osman en Mus'ab (met Turks-Irakeze wortels), Farouk Dhunny (afkomstig uit Mauretanië, nazaat van Indiase moslims) en Rayan Talmoudi (leerling op De Waerdenborch en van Tunesische afkomst). Op voorspraak van Fatima en met algehele instemming ontving telg XLIX de naam 'Kewser' (Arabisch voor 'water uit de hemel'). Nadat de jonge wilgenboom door alle aanwezigen met een handje water werd besprenkeld reciteerde Beytullah op waardige wijze een korte passage uit de Koran.

Vrijdag 19 maart kwamen Albert Sloot en Annette Stad-Meijerink, respectievelijk waarnemend voorzitter en secretaris van *Stichting Klooster Sibculo*, naar Goor. De aanplant van de 50ste wilgentelg stelden zij in het teken van een uit Hessen afkomstige priester die in 1406 met hulp van een aantal devote mannen het initiatief nam tot het stichten van een klooster 'in de wildernisse van Zybeloe', waaruit destijds het Cisterciënzerklooster Groot Galilea voortkwam. De naam van deze grondlegger luidt: 'Johan Clemme'. Hierover en nog meer is verder te lezen op <https://kloostersibculo.nl>.



Annette Stad-Meijerink en Albert Slood

Dezelfde vrijdag kwamen Ubbo Borgesius en Henk Huiting, voorzitter en secretaris van *Stichting Historisch Goor* (www.historischgoor.nl), om de 51ste telg te zetten. *t Beumke* kreeg als naam: 't Oale heudjen', naar H.W. Nieuwenhuijs sr. (1820-1887) die na Edward Ainsworth in 1857 de eigenlijke eerste directeur was van de *N.V. Twentsche Stoomblekerij (TSB)* te Goor.

Zaterdag 20 maart plantten René Kamphuis (l.) en Renë Versteegen (r.), oprichters van *Primera De Bandijk* in Goor, tevens postagentschap wilg LII . Beide mannen doopten de wilgentelg tot 'De Bandijk'.



En verder?

De komende dagen maken de volgende personen hun opwachting: Remco Scholtens (Losser), Bert Eeftink (Goor), Lowie Gilissen (Hengelo) met Ben Blanken (Enschede), een elftal vrijwilligers dat het aan de Regge gelegen sportterrein van vv *Twenthe Goor* onderhoudt, Paul Abels (Nienborg) en twee bewoners die nabij de oorsprong van de rivier wonen: Just Schimmelpenninck en Hans Verbeek (Diepenheim).

*En woar't dan al wieders nog
op-an geet wett wiej nich;
wa dat der met ieder beumke
ne geschichte wier
der biejan wördt doan.*

Den steen in n viever maakt alsmer wiedere kringn...



... en stöädig streumt t water wieder ...

Goo groetn en tut n aander moal,

Gerrit Klaassen

www.twentsetaalbank.nl/media/teksten/20519.html